

## Julehilsen fra Solhverv Privatskole

December 2018



Kære elever, forældre på Solhverv Privatskole.

Et halvt skoleår er gået, og vi er ved at være klar til en god og velfortjent juleferie.

Men det er også lige anledningen til, at jeg lige kigger lidt bagud.

### Opstart skoleåret 18/19

Lige som sidste år indledte vi skoleåret med, at lærerne allerede fredag d. 8. august sammen med skolens bestyrelse var i skole og arbejdede i grupper. Vi havde på dagen besøg af forfatter Jens Winther, som blandt andet inspirerende fortalte os om den svære samtale og de forventninger, der er til skole/hjem samarbejdet. Det var spændende og efterfølgende brugte vi resten af dagen på at arbejde med Jens Winthers oplæg. Vi syntes faktisk, at oplægget var så godt, at vi jo senere inviterede Jens til vores generalforsamling, hvor han gav et spændende oplæg for ca 100 forældre. Mandagen efter startede vi så med alle eleverne, og i år var det med mange nye, da vores 0. klasser aldrig har været så store.



Som noget nyt i år har vi introduceret et forsøg med Mariagerfjord Kulturskole, der vil hjælpe os med at starte et blæserband. Drums & Horns, som bandet hedder, består af 8 elever fra 2. - 5. klasse. De modtager nu undervisning en gang om ugen i skoletiden i Planeten, som vi har fået tilbage fra kommunen, da børnehaven ikke mere har brug for lokalerne. Det er et spændende projekt med Mogens Jensen fra Kulturskolen i spidsen. Jeg har været forbi et par gange, og eleverne er allerede blevet så gode, at de til morgensang i denne uge gav en lille koncert. Der spilles på cornet, basun og slagtøj, og det lyder altså ikke så tosset.

Endnu engang havde vi en gruppe elever afsted til en storby, og besøget var rigtig godt. Som det er traditionen, rejste vore 9. klasser på studietur til Berlin den sidste uge i august. Eleverne var både samlet og i grupper rundt i Berlin, og de fik set en del af de mange historiske nedslag, der i Berlin, ligesom de fik oplevet Berlin som den metropol, den er. Og selvfølgelig var vejret godt.

Fredag d. 14. september var der så idrætsdag for hele skolen på programmet. Eleverne var delt ind i hold på tværs af klasserne, og mange forskellige og spændende discipliner blev afprøvet. Vi sluttede dagen af med den traditionelle fodboldkamp mellem lærere og elever, og efter en spændende kamp måtte lærerne overgive sig og se eleverne vinde 1 -0, så lærerne



har revanche til gode. Men det var ikke overraskende, at eleverne vandt, for de er blevet så gode, at vi kort efter fik både pige og drengeholdet videre i Ekstra Bladets skolefodboldturnering. Det er første gang i den tid, jeg har været her, at begge hold er gået videre. Det var flot. Desværre ramte vi i næste runde ind i to gode hold, så vi ikke kom videre.

### **By Night i Hobro**

Den sidste fredag i september havde vi igen i år takket ja til en invitation om at deltage i By Night i Hobro. Vi fik en fin plads på Kirketorvet, fik strøm fra Dusinus Pølsevogn, og fredag kl. 18.00 indtog vi så pladsen med vores bus. Vi satte pavillon op foran bussen, byggede en miniscene og gjorde klar til at lave bål til pandekagebagning.

Der blev bagt rigtig mange pandekager, og vore bål-steder var populære, også den noget bidende kulde taget i betragtning. Vore elevkoncerter, der varede næsten 1½ time, trak rigtig mange folk til Kirketorvet, og vi havde i det hele taget en rigtig god aften. Mange af lærerne og mange elever brugte aftenen til at fortælle om vores skole, og vi kunne igen konstatere, at det er en god måde at være med i byen på.



### **Omkring efterårsferien**

Vi går altid på efterårsferie, når vi har holdt skolernes motionsdag. Det gjorde vi også i år, og i år havde vi valgt at sende hele 0. - 5. årgang på tur til Østerskoven i Hobro. De havde en fin dag, og selv om det var et større logistisk arbejde, så fik vi alle med i skoven og retur.

De store elever løb og cyklede i Vebbestrup området, og også her var der både godt humør og god energi.



Lige op til ferien blev det også klart, at Børnehaven Solstrålen skulle lukkes som en del af kommunens besparelser. Det havde vi en vis forventning om, så vi havde i god tid sat os ind i, hvad det ville kræve, hvis Solhverv Privatskole også skulle have en børnehave. Det var ikke et stort ønske for os, da vi helst havde set Solstrålen køre videre, men omvendt har vi også hele tiden

sagt, at der skal være en børnehave i Vebbestrup. På skolens generalforsamling sidst i oktober fik vi godkendt muligheden for at lave børnehave, og den 6. november blev vi godkendt af kommunen. I første omgang er det planen, at vi vil starte op i Planeten, der er klar til børnehave, men vi har også givet tilbud på Solstrålens bygning, og jeg tror, vi får lov til at købe den, så børnehaven kan starte op den 2.1.19 i de nuværende lokaler. Lige nu har vi 27 tilmeldte børn, så det er en fin start. Det er spændende, og vi har fået lavet en god kobling af ansatte fra Solstrålen, nogle af vore egne fra Fritteren og nogle udefra, så vi får et rigtig godt team, der skal have Kari Lykke Brøndum som leder.

10. klasse startede allerede søndag i uge 43 deres studietur til London. De havde en rigtig god tur med mange spændende oplevelser, shopping i storbyen og besøg på en skole. Sådantur er helt sikkert med til at styrke både sammenholdet i klassen og samtidig giver den også meget fagligt.

9. og 10. klasse nåede også lige at være i praktik og brobygning i november, så de har haft et par travle måneder.

### **Åbent Hus 0.-3.kl.**

Lørdag den 3. november holdt vi åbent hus for vores indskoling, men det blev også et åbent hus, der handlede meget om den kommende børnehave. Der var rigtigt mange gæster, som startede dagen i de arbejdende værksteder, hvor der både blev arbejdet kreativt men også vist almindelig undervisning. Som det har været tilfældet de sidste fire år, var vejret rigtig godt, så vi også kunne være ude og lave mad over bål, og vi sluttede dagen med en fyldt gymnastiksal til kaffe og kage. Her fortalte vi om skolen og børnehaven, vores nye band Drums & Horns spillede deres første koncert, og vi sluttede det hele med fællessang med koret, der sang for på " Vi vil plante et træ".



## Julefester

Fredag d. 23. november havde vi vores julefest for 0. – 5. klasse. Vi er så mange nu, at vi skal dele dagen op i to, og i år var det de mindste, der startede med deres juleklip og julegodter. Om formiddagen havde vi bedsteforældredag for 0. og 1. klasserne, og vi havde en velbesøgt og meget hyggelig dag, hvor snakken gik i klasserne, mens der blev klippet og drukket kaffe. Bagefter gik alle i gymnastiksalen, hvor koret og klasserne optrådte med deres julenumre.



Senere på aftenen vendte vi så arrangementet om, så 3. – 5. klasserne startede med deres julemusik, hvorefter den stod på hygge med frokost, æbleskiver og juleklip.

Mere end 500 elever og forældre var mødt op til dette arrangement. Både børn og voksne hyggede sig, og i nogen af klasserne overtog de voksne helt pyntningen af lokalerne.

Mandag d. 3. december gentog vi succesen fra sidste år med julekoncert i Vebbestrup kirke.

En fyldt kirke oplevede vore kor, musikband og nogle solister, når de er bedst. Mange gode julesange og flere fællessange gav os en virkelig dejlig aften, og jeg er glad for, at menighedsrådet giver os mulighed for at synge julen ind i Vebbestrup Kirke. Det må gerne blive en tradition.

Den 5. december holdt Fritteren deres store årlige julefrokost med masser af god mad og mange sjove lege. I år havde der været et ønske om, at det skulle være flæskesteg, der var på menuen, og det var meget populært. Der blev spist næsten 20 kg svinekam og masser af kartofler, og der blev leget på kryds og tværs.



December måned har selvfølgelig stået i julens tegn. Vi får sunget nogle dejlige julesange til morgensang og torsdag d. 13. december gik vore 3. klasser Luciaoptog for hele skolen. Vi kunne lige være i gymnastiksalen, og vi fik alle en meget smuk oplevelse.

I dag onsdag d. 19. december skal vores 4. klasser på Rosendalskolen for at øve til den store julekoncert med Randers Kammerorkester. I aften skal de så optræde for en fyldt hal sammen med de øvrige 4. klasser i Mariagerfjord Kommune og synge de mange julesange for en fyldt sal af julestemte forældre. Dirigenten David Riddell forstår virkelig at få tag i så mange børn på én gang sammen med sit skønne orkester.

Onsdag holder vi også julefrokost for vores 6. – 10. klasser. De sørger selv for bespisning i klasserne. Nogen gør mere ud af det end andre, men alle har en hyggelig dag, som vi afslutter med fælles julekomsammen i gymnastiksalen, hvor vores skoleband synger for os.

### **Juleafslutning**

Torsdag holder vi så vores traditionelle juleafslutning. Klasserne hygger sig først hver for sig inden vi går i gymnastiksalen og ønsker hinanden god jul. Derefter fylder vi i to omgange den smukke Vebbestrup Kirke til en hyggelig juleafslutning, inden vi alle går på en velfortjent juleferie.

Jeg vil gerne sige alle, elever, forældre, lærere og øvrigt personale tak for et rigtig spændende halvår, og jeg vil gerne ønske alle en Rigtig God Jul og et Godt Nytår.

Peter Hansen